

**Jij bent nog onbeschreven**

en nog geen groot verhaal  
jij blaakt alleen van leven  
dat in jou ademhaalt.

Jij kunt geen mensen haten  
en doet geen ander zeer  
misschien ben jij het wapen  
waarmee ik liefde leer.

Jij hebt nog kleine handen  
en die zijn gauw gevuld  
jij zoekt geen grote handen  
jouw wensen zijn vervuld.

Jij bent alleen maar iemand  
omdat je wordt bemind  
en niemand is je vijand  
en alleman je vriend.

Je lacht naar alle kanten  
en alles vind je goed  
want er is niet veel anders  
dan liefde in je bloed.

Wie is toch zo vermogend  
dat hij jou heeft bedacht  
en dat door jouw twee ogen  
God naar de wereld lacht ?

**ik zou je zoveel dingen willen zeggen,**  
zoveel van de wereld uit willen leggen.  
De mooie dingen,  
waarvan mensen liedjes zingen,  
over liefde en veel zonneschijn,  
maar ik zou je ook vertellen van de pijn.

Je weet nog niets van het leven.  
Daarom zou ik je een hand willen geven  
en je proberen te leiden  
door zoveel moeilijke tijden.  
Maar ik zou ooit toch stil blijven staan;  
het grootste deel zul je alleen moeten gaan.

daarom zal ik niet proberen  
jou het leven te leren.  
Ik zal daarover maar niets zeggen;  
“leven” kan ik jou niet uitleggen.  
Alles moet in jou nog ontwaken.

probeer er iets moois van te maken.

**Wat een geluk als je iemand wordt,  
die zijn huis openstelt.**

Wat een geluk als je iemand wordt,  
die anderen troost.

Wat een geluk als je iemand wordt,  
die anderen vrede brengt,  
en die anderen vrijheid geeft.

Wat een geluk als je iemand wordt,  
die snel vergeeft.

Wat een geluk als je iemand wordt,  
die veel om vrienden en vriendinnen geeft.

Wat een geluk als je iemand wordt,  
die anderen blij maakt,  
en die anderen liefde geeft.

Wat een geluk als je zó wordt,  
want alleen zó breng je jouw God,  
tastbaar en zichtbaar onder de mensen,  
en gaan we jou waarderen als een geschenk,  
een gave aan ons en de mensen gegeven.  
Wij vinden het de moeite waard  
bij je te zijn en je te helpen,  
om zó iemand te worden.

**Al zwijgen de mensen,**  
de bergen zwijgen niet;  
zij tonen het rotsvast geheim  
dat er een grond van leven moet zijn.

Al zwijgen de mensen,  
de bomen zwijgen niet;  
zij wijzen ons het hoge geheim  
dat er een kracht tot leven moet zijn.

Al zwijgen de mensen,  
de vogels zwijgen niet;  
zij zingen over het kwetsbaar geheim  
dat er adem tot leven moet zijn.

Al zwijgen de mensen,  
de wateren zwijgen niet;  
zij tonen ons het verfrissende geheim  
dat er een bron van leven moet zijn.

Al zwijgen de mensen,  
de kinderen zwijgen niet;  
zij dromen van het eeuwig geheim  
dat ons leven een wonder moet zijn!

en spreek ik dan  
meer voor mezelf  
een stille wens voor jou  
jij en ik  
niet het hoofd in de wolken  
geen toekomst in de mist.

**Doopgedachte**

Gegroeid in vruchtbaar water  
en besprenkeld met water van belofte  
mag je vol goede moed van wal steken  
en met de riemen die je hebt  
je koers bepalen op het kompas  
van je eigen oorspronkelijkheid.

**Nieuw ben je,**

als je iedere morgen verwonderd kunt zijn  
en dankbaar voor het licht van de dag  
als je juicht omdat je ogen zien,  
je benen lopen, je handen tasten,  
als je zingt omdat je hart klopt.

Nieuw ben je, als je weet dat je leeft  
als je beseft dat vandaag  
de eerste dag begint  
van de rest van je leven.

Nieuw ben je,  
als je een verse kijk hebt  
op mensen en dingen  
als je lachen kunt en genieten  
van de kleinste en gewoonste  
bloemen op je levensweg.

**Lied voor een pasgeborene (naar Jan Duin)**

Jij bent zo onbeschreven  
en nog geen groot verhaal,  
jij blaakt alleen van het leven  
dat in jou ademhaalt.

Jij lacht naar alle kanten  
en alles vind je goed,  
want er is niet veel anders  
dan liefde in je bloed.

Jij kunt geen mensen haten,  
en doet geen ander zeer,  
misschien ben jij het wapen  
waarmee ik vrede leer.

Jij bent alleen maar iemand  
omdat je wordt bemind,  
maar niemand is je vijand  
en alleman je vriend.

Jij hebt nog kleine handen  
en die zijn gauw gevuld,  
je zoekt geen grote landen,  
geen huizen en geen geld.

Wie is toch zo vermogend  
dat hij jou heeft bedacht,  
en dat door jouw twee ogen  
God naar de wereld lacht.

**Je bent gedragen om verlost te worden**

gekomen om te gaan  
de streng die je bond  
aan het lichaam van je moeder  
moest verbroken worden  
om je te laten leven

Dit mogen wij nooit vergeten  
je bent geen bezit.  
Wij hebben jou niet, jij hebt ons  
om je te leiden  
te beschermen,  
te bewaren voor angst  
om je te zeggen  
dat we niet bang zijn  
als het onweert  
en met je zingen in de nacht.

Wij zijn toeschouwers  
aan de rand van je leven  
we mogen je gadeslaan  
terwijl je speelt  
en naar je lachen  
terwijl je verloren bent  
in wat je ziet en doet.

We zien je langzaam worden wat je bent  
we houden de weg open naar je geluk  
en trachten te verhinderen  
dat je wordt  
wat je niet zijn kunt.

Je hebt veel vragen.  
Als je naar God vraagt  
vertellen we van Jezus.  
Als je naar de dood vraagt  
vertellen we van het leven.  
Vraag je waar je vandaan komt  
dan zullen wij zeggen:  
uit de wereld van de liefde.

Je mag ons eenmaal verlaten  
je bent er om dat te doen,  
je mag je heengaan voleindigen.  
Al wat wij voor je deden is voorlopig.  
Je moet ons niet worden.  
Je moet jezelf worden.  
Je moet worden waarheen je wijst:  
je eigen wonder.

### **Kinderen als een geschenk**

dat is:

samen zijn  
samen eten  
samen lachen  
dingen leren  
lijden verdragen  
zingen voor elkaar  
spelen met elkaar  
leren luisteren  
naar elkaar kijken  
elkaar leren verstaan  
elkaar respecteren  
leren te bouwen aan een stad  
van vrede en liefde  
een nieuwe schepping  
waar God je voorbeeld is  
altijd.

### **Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots.**

Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots.  
Er woont een wonder in, iets ongelooflijks machtigs.  
Een kind is méér dan maar alleen iets engelachtigs.  
Ik weet niet wát het is, dat niet, maar ik maak me sterk:  
Een mensenkind is niet alleen maar mensenwerk.

(Uit: Toon Hermans, *Ik heb het leven lief*, Elsevier,  
Amsterdam/Brussel, 1961)

### **Geboren worden**

#### **kind van mensen**

voor goed een naam krijgen  
en je zit er mee  
geroepen worden  
en je antwoord is  
ja en nee

Je bent geen bezit  
maar bemeesterd zul je worden  
je bent vrij

maar wordt niet altijd bevrijd  
je zult vechten  
voor je eigen gezicht  
en ontdekt tegelijk  
dat je lijkt op mensen.

Je bent geboren  
met licht in je ogen  
met gehoor vol klanken  
met een mond die proeft  
en praat  
met voeten om te gaan.

Jij die jij bent  
onvervangbaar ik  
wat moet ik van je zeggen  
mag ik je adviseren  
iets wensen, misschien  
of heb je al voorzien  
het karakter van mijn moraal.

**Open ben je, een onbeschreven blad, jij kind van God,**  
deel van een gezin, een gemeenschap, een wereld.  
Open ben je voor anderen, voor de warmte om je heen  
ben je deel van toekomst, ben je zelf te toekomst.

Lopen zul je, in een tegenstrijdige wereld, je rugzakje  
vullend met geestelijke bagage.  
Lopen zul je, werkend aan die wereld,  
aan een menswaardige en leefbare toekomst voor allen.

Hopen doen we, dat wij een stukje mogen meelopen,  
je beschermend, je warmend en steunend.  
Hopen doen we, dat jij eens zult lopen in het spoor van Jezus,  
eerlijk, wijs, maar bovenal vol liefde.

Dopen doen we je, zodat God ook jouw naam kent  
en jij weet dat je door Hem geaccepteerd bent.  
Dopen doen we je, binnen deze gemeenschap  
die we hier vragen om steun op jouw weg.

**Toen je maar pas op de wereld was**  
wist je nog niet wat de liefde was.  
Je wist nog niet wat en je wist nog niet hoe,  
maar er kwam enkel liefde naar je toe.  
Je hoefde om niets te vragen.  
Je werd op handen gedragen.  
Hoe groter de wereld opengaat  
hoe kleiner je in de wereld staat  
waar de mensen en dingen veranderd zijn  
waar de gouden beloofde bergen zijn.

**Donker en in de diepte**

ademt het water van liefde.  
Alles wat zonder die liefde is  
blijft altijd zonder betekenis;  
altijd vergeefs, want zonder  
de liefde sterft ieder wonder.